

UTRECHT, 5 Augustus 1941.

Den Heer H.J.Woudenberg,
Commissaris van het R.K.Werklieden-
verbond in Nederland.

(Ter attentie van den Heer J.Ph.v.Kampen,
Utrecht.)

Mr.

Hedenmorgen met de eerste post ontvingen wij beiden een verzoek van den heer van Kampen, Uw gevolmachtigde, om "op Maandag a.s." (bedoeld was Maandag 4 Augustus j.l.) bij de aanvang der werkzaamheden aanwezig te zijn. De brief was geda-teerd 1 Augustus j.l., doch is door ons onbekende oorzaak blijkbaar met vertraging in ons bezit gekomen. De afstempeling op de enveloppe luidde: 4 Augustus tussen 19 en 20 uur.

In verband met deze vertraging meldden wij ons op heden-morgen.

Door den heer van Kampen werd ons, in opdracht van den heer Dr.Hellwig medegedeeld, dat wij ons in het gebouw ter beschikking moeten houden niet alleen, maar bovendien moeten deelnemen aan het werk. Zulks in afwijking van de ons op Donderdag, 31 Juli door, resp. in opdracht van den heer van Kampen gedane mededeling, dat wij ons ter beschikking moeten houden voor het eventueel verstrekken van inlichtingen, doch niet in het gebouw aanwezig behoeven te zijn.

Naar aanleiding van een en ander herinneren wij eraan, dat wij reeds op 25 Juli j.l. hebben medegedeeld in de nieuwe situatie niet te kunnen medewerken op grond van gewetensbe-swaren. Wel verklaarden wij ons bereid tot het geven van in-lichtingen zo uitvoerig als dit van ons zou worden verlangd, ten einde degenen, die het werk van ons zouden overnemen, volledig op de hoogte te stellen en ons werk over te dragen.

Daaraan hebben wij voldaan, zodat er voor ons niets meer te doen overblijft.

Wij verzoeken U daarom dringend ons ingaande 1 Augustus j.l. ontslag te verlenen.

(J.A.Schutte)

(H.J.Kuiper)