

ANTWOORD VAN DEN VERBONDSVOORZITTER A.C. DE BRUIJN AAN

Dr. W.HELLWIG, OP 25 JULI 1941.

Wij kunnen, na het aanhoren van het voorgelezen stuk, kort zijn.

Wij volstaan om namens de leiders der Katholieke Arbeidersbeweging, de bijna twee honderd duizend leden, een groot deel van het Nederlandse Volk, te protesteren tegen de o.i. door geen enkel Nederlands belang gevorderde beslissing. Onze achtereenvolgende contact-commissarissen hebben getuigd, dat ons Verbond geen oppositie heeft gevoerd en dat wij loyaal met de Duitse bezettingsmacht hebben medegewerkt.

Wij bukken voor de macht van de huidige bezettingsoverheid.

Dat een Nederlander er toe overgaat het resultaat van ons prachtige, voorbeeldige werk van 50 jaar tot zich te trekken, achten wij betreurenswaardig.

Meer hebben wij momenteel niet te zeggen.-

ANTWOORD VAN DEN VERBONDSSECRETARIS J.A.SCHUTTE AAN

Dr. W. HELLWIG, OP 25 JULI 1941.

U hebt medegedeeld, dat dhr. Kuiper en ik verplicht worden onze medewerking te verlenen aan het werk, dat de heer Woudenberg hier in ons gebouw, het gebouw der katholieke arbeidersbeweging, onder zijn verantwoording en op zijn aanwijzing zal doen verrichten.

Ons wordt niet gevraagd, of wij die medewerking in geweten kunnen verlenen.

Toch is die vraag voor ons van doorslaggevende betekenis.

Door het feit dat alle bestuursmacht *bij* ons Verbond, door de benoeming van den heer Woudenberg tot commissaris, in diens handen is overgegaan en dat tengevolge daarvan heel het godsdienstig cultureel en sociaal werk in handen van een N.S.B.ër is gelegd, is het voor een katholiek in geweten niet mogelijk, daaraan mede te werken.-